



1 november 2018

Nieuw

Prikkebeen kan met blijdschap zeggen dat wij ons vereerd voelen om voor de nieuwe kinderen Jette en Nora zorg te gaan dragen.

Afscheid

Helaas heeft Matthew ons vandaag verlaten en zullen we binnenkort ook afscheid moeten nemen van Lola. We zullen jullie enorm missen!

Dierendag

Dit jaar mocht ieder kind zijn eigen knuffel meenemen. Dat was natuurlijk al een groot feest, maar het verzorgen van de knuffels was nog veel leuker. De kinderen hebben de knuffels dan ook prachtig ingepakt.

Voorleesontbijt

Heerlijk z'n ochtend waar je op het kinderdagverblijf kunt aanschuiven om te ontbijten. Ik heb de kinderen en stiekem de ouders ook enorm zien genieten! Om het ontbijt af te sluiten heeft Melissa nog een heel mooi verhaal uit het voorleesboek voorgelezen.

Boekjes

Wat leuk dat we iedere dag boekjes aantreffen! Graag wil ik jullie er op wijzen dat we de boekjes 1 keer p.w. schrijven, maar vergeet ze niet op de kapstok te zetten, want anders worden ze niet geschreven.

Thema

Het toepasselijke thema zal deze periode "Herfst" zijn. Je zult het met 25°C buiten in de tuin niet merken, maar het is echt al een tijdje herfst. Gelukkig begint het weer wat mee te werken en kunnen we de bladeren ook verzamelen!

Groen denken, groen doen

Soms kom je, je kind halen en zie je de ze vieze handjes. Dat zijn natuurlijk geen vieze handjes!, maar groene handjes. De kinderen plukken namelijk samen met ons de boontjes en ruimen het snoei werk op. Dit is natuurlijk een feestje voor de kinderen!

3+ groep

De 3+ kinderen zijn jammer genoeg wat afgenomen, maar met de kinderen van 2 jaar vormen wij iedere week weer een gezellige groep!

Activiteiten

De activiteiten in november staan in het teken van 1 ding. Dat is natuurlijk het vieren van Sinterklaas die ons land weer zal komen bezoeken. Wij zullen dit grootte feest op 30 november met een echte Sinterklaas en zijn Pieten vieren. Het zal een groot feest zijn, met mooie cadeautjes en veel liefde. Wij hebben er al zin in!





Wist u dat:

- Elsa er op gewezen werd dat zij zichzelf twee keer had getrakteerd, maar zei zij: *“Ja omdat ik jarig ben mag ik er wel twee.”*
- Het weer tijd is voor winterslaapzakken?
- Je vanwege de privacywet op Prikkebeen geen foto's met je mobiel mag maken?
- Het weer tijd is voor laarzen, handschoenen en sjaals!