

Prikkebeen

specialistisch verpleegkundig kinderdagverblijf



1 september 2018

Vertrek

Misschien heeft u het treurige nieuws al gehoord, maar Natasja gaat ons helaas verlaten. Door het mindere positieve gevoel op Prikkebeen, heeft zij besloten om opzoek te gaan naar een nieuwe baan. Dit is natuurlijk erg jammer, maar wij hebben daar begrip voor. We zullen je missen Natasja!

Verlof

De zwangerschapsverlof van Judith komt steeds dichterbij, zij zal dan ook per eind september met verlof gaan. Tijdens het verlof zal Corina ons team ondersteunen.

Activiteiten

Vanmiddag zal de zomerborrel van start gaan! Altijd gezellig om even bij te kletsen. Hebben jullie er al zin in? Wij wel!

Foto's kapstok

De kapstok is een belangrijke plek voor de kinderen. Maak deze plek nog persoonlijker door een eigen foto van uw kind er bij te plaatsen!

3+ Groep

Binnenkort zal de 3+ groep weer van start gaan. Op de 3+ groep zullen de kinderen worden uitgedaagd met moeilijke, maar ook leuke activiteiten.

Groen denken, groen doen

Wat een feest! We gaan de kippen weer voeren. De kinderen vinden het geweldig om de kippen te verzorgen. Kijk eens hoe lief ze voor de kippen zijn!

Debby

Debby is weer terug, woehoe! We hebben Debby erg gemist en zijn blij dat zij er weer is!

Verlaten

Lucy is 4 jaar geworden! Helaas is zij daarom naar school toe gegaan. Ze is er ook zeker klaar voor, ook al zullen wij haar wel missen!

Ook onze stagiaire/ vakantiekracht Fabienne heeft ons moeten verlaten. Wij hebben haar inzet en enthousiasme erg gewaardeerd, maar ook voor haar is het tijd om verder te gaan. Wij wensen haar veel succes met de volgende stage en studie.

Bewuste traktatie

Misschien had je het al eerder gehoord, maar hierbij wil ik jullie er op attenderen dat wij veel waarde hechten aan de bewuste traktatie tijdens de verjaardagen van de kinderen.

Dag van de leid(st)er

20 september zal een belangrijke dag zijn, waarop jullie je dankbaarheid naar de leid(st)ers kunnen uiten. Bedank hen door bijv. een klein cadeautje of een schitterende tekening van jullie kind(eren)!





Wist u dat:

- Als wij Pim vragen waar is Sven? Antwoord hij met *“Nee, die is bij vakantie!”*
- Wij genoeg reserve kleren hebben en jullie erg dankbaar zijn!
- Stan het volgende vroeg. *“Waar is Storm?”* Hier zei Sanne, waar zij met Storm in de handen stond. *“Nee die andere Storm bedoel ik.”* Hij bedoeld natuurlijk de tweelingbroer Miro (ha, ha)